

## 30 skibe sejlede forbi nødstedt fisker

---

**Per Seerup, der er garnfisker fra Hanstholm, måtte den 4. august gå i sin redningsflåde, da hans skib sank. Der kom han til at ligge ene mand i 6 timer, før han blev samlet op. Og det på trods af at det skete i et af landets mest trafikerede farvande, nemlig udenfor coasterrenden 22 sømil ud for Hanstholm.**

Kutteren T159 KRISTINA LABAN tog vand ind, fordi der var slået hul agterude. Da den lagde sig på siden, gik Per Seerup i redningsflåden. Det skete i et stærkt trafikeret område, og havet var fuldstændig blankt, så han regnede med et kort ophold i flåden.

- Efter et kvarter-20 min. kom der en båd sejlede 2-3 sømil fra mig, og der var en mere længere ude, så jeg fyrede nødraketter af. Men der skete ingenting, fortæller han.

I mellemtiden var Per Seerup blevet nervøs, for skibsmasten truede med at tage fat i redningsflåden og rive den med ned. Flåden var på det tidspunkt halvt fyldt med vand.

- Vejret var fint, men sigtbarheden var ikke så god. Jeg kunne høre motoren på de store coastere, der kom forbi, men jeg kunne ikke se dem. Den ene af dem sejlede ind og forsvandt. Jeg drev modsat vej af den anden, så den forsvandt lige så stille fra mig. Så gik der længe, før der skete noget.

Faktisk kom der til at gå 4-5 timer, før en supply-båd med en stor norsk olietanker på slæb kom sejlede. Selvom Per Seerup fyrede nødblus og nødraketter af, så de ham heller ikke.

Så langt om længe skete der noget, for supply-båden havde alligevel observeret den orange flåde, og to mand kom over til ham i en gummibåd. Per Seerup forsøgte herefter at kalde et lystfisker-fartøj over kanal 8 og 68, men de hørte ingenting. Så slog han over på kanal 71 for at få fat i en af de garnbåde, der fiskede 5-6 sømil væk. En af dem var på vej indad. Han vendte om og kom ud og reddede Per Seerup.

### Hold udkig

Per Seerup betegner hele hændelsen som *chokerende* og har svært ved at forstå, at der skulle gå så lang tid, før han blev reddet.

- Der kommer mange derude i coasterrenden, og jeg kunne skimte en 30 stykker. Men problemet er, at folk har radarer, plot og instrumenter, som de sidder og kikker i. Så læser de lidt eller ser fjernsyn og video, og så kikker de op på radaren igen. Det er for sjældent, de kikker ud af styrehus-vinduet – i det hele taget er der for lidt udkik på broen, forklarer han og tilføjer, at han selv engang var tæt på at blive torpederet af et andet skib, fordi besætningen var optaget af en fodboldkamp på TV.

I dag er han taknemmelig for, at han er uskadt og slap med livet i behold. Og han vil gerne give følgende råd videre:

- Koncentrer dig om at sejle og hold udkig på gammeldags maner. Og det næste, jeg skal have, er nødsendere i redningsflåden. Egentlig burde det være lovpligtigt. For det er

umenneskeligt at blive udsat for sådan en oplevelse. Man glemmer det aldrig, men man skal videre, som han optimistisk siger.

Per Seerup bearbejder hændelsen sammen med familien, som også bakker ham op, så han så hurtigt som muligt kan komme ud at fiske igen.

## **FAKTABOKS**

### **For din sikkerheds skyld**

- Hold udkig
- Koncentrer dig om at sejle
- Overvej nødsender i redningsflåden

*Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"*